

KirkeBladet

Nr. 3 • Aug./Sept./Okt. 2008 • 20. årgang



Skellerup og Ellingesogne

Menighedsrådsvalg - også i vore sogne?

Hvert 4. år holdes der menighedsrådsvalg overalt i Danmark. I år er det den 11. november.

Vi har i rigtig mange år i både Ellinge og Skellerup holdt såkaldt fredsvalg, hvilket i al sin enkelthed betyder at der kun er opstillet en liste. Med kun en liste er der ingen grund til valg. Valgbare og stemmeberettigede er alle medlemmer af folkekirken, der bor i vore sogne.

Orienteringsmøde

Skellerup sogn vil afholde orienteringsmøde om menighedsrådsvalget *den 11. september kl. 19.30* i konfirmandhuset, hvor det nuværende menighedsråd vil fortælle lidt om, hvad der er sket i den forgangne valgperiode. Samtidig vil der sandsynligvis blive udfærdiget en kirkelig fællesliste.

Evt. andre kandidatlistes til menighedsrådsvalg skal være valgbestyrelsens formand i hænde ikke tidligere end 23. september og ikke senere end 30. september kl. 19.00. Valgbestyrelsens formand er Susanne Skov Nielsen, Højbjergvej 5A, Skellerup, tlf. 6535 3822, hos hvem der også kan afhentes lister til udfyldelse.

Hvad er en kandidatliste?

Som ovenfor nævnt har der ikke været tradition for kampvalg i Skellerup sogn, idet vi i rimelig ro og fordragelighed er kommet frem til at kunne lave en fælles

kirkelig liste. På den liste skal der som minimum være 5 personer, helst flere. Skulle der blive valg kan man ikke på forhånd sige, hvem der kommer ind i menighedsrådet, idet det afgøres af de personlige stemmer. Bliver der ikke valg, vil det være de fem, der står øverst på listen, der er direkte valgt, og de resterende vil være suppleanter til rådet.

Hver kandidatliste skal have et antal stillere - mindst 5 og højst 15 personer - alle sammen hjemmehørende i sognet samt medlemmer af folkekirken og valgbare/stemmeberettigede.

***Kom og vær med
til at deltage i
lokaldemokratiet
omkring din kirke
og det kirkelige liv
i dit sogn torsdag
den 11. september
kl. 19.30 i konfir-
mandhuset.***

Opstillingsmøde til nyt menighedsråd

I år skal der vælges et nyt menighedsråd, der skal starte sit virke ved det ny kirkeårs begyndelse 1. søndag i advent.

**Dette møde finder sted i Ellinge Forsamlingshus
onsdag den 9. september kl. 19.30.**

Der skal vælges 5 medlemmer (tidligere 6) + 2 stedfortrædere. Kan oplyse, at tre af de nuværende medlemmer efter flere år i rådet forlader dette for at give plads til yngre kræfter.

Jeg vil derfor opfordre menigheden omkring Ellinge kirke til at være behjælpelig med at indsætte et nyt råd ved at møde op ovennævnte aften.

Man kan ganske roligt komme. Det er af stor værdi, at så mange som muligt er med til at indsætte de nye medlemmer. Det skal påpeges, at ingen vælges, dersom vedkommende ikke selv ønsker det.

Inger Boman Kildegaard

Tid til eftertanke

Slangen var det snedigste af alle vilde dyr, Gud Herren havde skabt, og den spurgte kvinden: "Har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven?"

Kvinden svarede slangen: "Vi må gerne spise af frugten på træerne i haven, men frugten på det træ, der står midt i haven, har Gud sagt, at vi ikke må spise af og ikke røre ved, for ellers skal vi dø."

(1. Mosebog 3, 1-4)

Forleden besøgte jeg en kammerat fra studietiden og efter de første udvekslinger, slog jeg fast: "Du ser da godt ud!" Hvortil han lynhurtigt svarede: "Skindet bedrager!" Han havde det mildest talt dårligt. Levortalene var elendige, afføringen fuld af blod og hovedet fuld af mørke tanker. Skindet kan bedrage. Ormen gnaver i os - hos nogen synligt, hos andre i det skjulte. Vi kan bøvl med så mange ting i det ydre og finde en løsning på det, kan vi måske også. Vi kan skabe forandring i det ydre, men vi kan ikke løbe fra det onde - fra ormen. Vi kan ikke selv besejre den orm, som man plejer at kalde for synden, døden og djævelen.

Gud rækker os det gode af sin hånd, og ormen æder det så hurtigt, den kan. Gud skaber det lyse, og ormen ønsker intet andet end tomhed. Gud bringer varmen, og ormen følger med kulden.

Og det hele foregår i os og om os. Natten forfølger dagen for at opsluge den og dække lyset til med mørket. Det er der ikke megen visdom i, for det fortæller hver dag os. Men netop denne erfaring ligger til grund for vores kristne tro. Vi kan ikke selv bryde mørkets magter. Vi befinder os på en slagmark, hvor der ikke er noget ingenmandsland. Ingen skyttegrave, hvor vi kan gå i dækning, men hvor to magter kæmper. Hvor Gud og djævel kæmper. Ormen gnaver i Guds skabelse, og det uanset hvor kloge vi bliver. For det er et vilkår, og dette kan vi ikke forhindre. For det onde som vilkår drejer sig ikke om mobning i skolen, højt skattetryk eller for den sags skyld højt blodtryk, ventelister på hospitalet, eller de fremmede som er kommet til vores land.

Ormen kom ind i billedet med Adam og Eva, men nu handler det ikke længe om dem og deres orm, men om dig og mig og den orm som vi har fået med i lommen, og som gnaver i os.

Kræn Christensen



Robert Jacobsen: Adam og Eva

Årets pensionistudflugt

Så har vi igen haft en hyggelig pensionistudflugt i Skellerup/Ellinge Sogn.

Næsten som sædvane står Erik Lunds Busser for en behagelig køretur, som i år gik ud til Hindsholm. Med hele bussen fyldt forlod vi torsdag den 29. maj ved middagstid Skellerup præstegård med kurs mod Ulriksholm Slot.

Erik H. Lund valgte Marguerite-ruten. En skøn dag på en smuk solskinsdag. Fyn er da en smuk ø!

Erik Lund ved utrolig meget om det landskab, som han kører i, hvilket gør det til en spændende oplevelse at køre med ham, fordi han gentagne gange på turen delagtiggjorde os i sin viden.

På Ulriksholm fik vi en rundvisning samt en god fortælling om stedet og ikke mindst historien bag Ulriksholm. Niels Grønbech, som har lejet sig ind på slottet og tilsyneladende bruger al sin tid på slottet, var en fantastisk fortæller.

Efter rundvisningen blev der i Riddersalen serveret kaffe, boller og kringle. Det var lige, hvad vi trængte til.

Efter besøget på Ulriksholm gik turen

ned til Kølstrup Kirke, hvor sognepræst Knud Erik Kristensen fortalte om Kølstrup Kirke og dens historie. Et lattermildt besøg, idet Knud Erik er en meget morsom og spændende fortæller. Fra kirken gik vi en tur over i præstegården, hvor vi fra gårdspladsen kunne betragte denne smukke gamle bygning. Heller ikke præstens urtehave undgik vore beundrende blikke - sikke en fornøjelse at se. Var der nogen, som ikke så den, kan det fortælles, at det var en stor velplejet urtehave, hvor alting stod i snorlige rækker, og vi kunne med garanti ikke finde ét eneste stykke ukrudt!

Fra Kølstrup kørte vi mod Hindsholm. En dejlig lang tur, hvor vi - efter at have passeret Hverringe Gods - bl.a. kørte ad den smukke, men støvede grusvej mod Stavre. Her står brombærhegnene tæt, og folk valfarter dertil, når sæsonen starter, for at komme først til de skønne brombær.

Hindsholm blev kørt tynd, mens Erik Lund havde ungdomsminder fra halvøen - morsomme minder, som vi blev indivi-





et i. Længst mod nord ligger Korshavn, hvor bussen blev vendt, og nu gik turen retur igennem Nordskov, Martofte, forbi Scheelenborg, videre gennem Dalby, Mesinge og Salby, for til sidst at parkere ved Restaurant Marinaen i Kerteminde. Her spiste vi en god middag og hyg-

gede os, mens vi talte dagens oplevelser igennem. Alle var enige om, at vi igen i år havde haft en dejlig dag.

Tak til alle, som var med til at gøre dagen hyggelig og god.

*Jane Ottosen,
Skellerup menighedsråd*

Ældreudflugt maj 2008

Det var en meget fin tur, der igen var lavet af vores nørkedamer. Det er godt, at der er nogen, der vil og kan tage så godt et initiativ, så vi lidt ældre kan få os en god oplevelse og noget at se hen til og få snakket med andre, som vi ikke lige har kontakt med i det daglige. Det var især en lidt mærkelig fornemmelse for mit vedkommende at være på de steder, hvor mine bedsteforældre har gået til konfirmationsforberedelse over en smal markvej eller måske har de gået gennem en skov, hvem ved? De har også fået lov til at komme ind på Østergaard, og her måtte de tage en frisk tot halm i deres træsko, så de kunne komme nogenlunde tørskoet ned i præstegården, så de kunne være friske til de skulle hjem igen. Det var

måske her den første lille spire til deres lange ægteskab blev lagt, hvem ved? Det var mærkeligt at køre over den jernbane, som bedstefar var med til at bygge sammen med de svenske "jernbanebisser", som de kaldte dem. Der var megen arbejdsløshed i Sverige. Og nu er der ikke noget, der hedder Odense-Kerteminde-Martofte og alle de andre små stationer mere. Det er sjovt at køre så kort et stykke vej og få så meget ud af det.

Erik er en god chauffør til at få en god tur ud af det, ikke at forglemme, kaffen og rundvisningen på Ulriksholm, det er også noget for sig, den gode måde Niels omtalte sine dejliges ting på.

Inga og jeg siger tak for en dejlig dag.

Poul

Sennepsfrø

Et morbærtræ gror
op af sennepsfrøets tro
og fugle synger

plant et træ til søs
flyt et bjerg fra Schweiz til Sild
det er for meget

jeg vil blot nynne
sennepsfrøets stille sang
giv mig en tone

*Fra bogen
Mellem
Værende*

*Tekst:
Kirsten Jørgensen*

*Foto:
Cristina Lage*





Sommermøde

Den 14. september er der sommermøde i Skellerup præstegård

Da vi ikke er helt færdige med kirkens restaurering, planlægger vi at holde gudstjenesten kl. 14.00 i præstegårdshaven. I tilfælde af dårligt vejr går vi ind i konfirmandhuset.

Efter gudstjenesten drikker vi kaffe. Menighedsrådet serverer kaffen - husk at medbringe brød.

Efter kaffen taler sognepræst Anders Kjærsg, der kendt som en spændende debattør fra sine indlæg i Fyens Stiftstidende.



Indskrivning af nye konfirmander

Konfirmander, der skal gå til forberedelse eller måske blot konfirmeres i Skellerup eller Ellinge sogne skal indskrives til konfirmation. Det er meget vigtigt, at I møder op og bliver tilmeldt i:

Skellerup præstegårds konfirmandstue tirsdag den 19. august fra kl. 15.00-16.00 eller torsdag den 21. august fra kl. 16.00-17.00.

Medbring venligst dåbsattest og en seddel med navn, adresse og telefonnr. samt evt. mailadresse.

LWJ

