

KirkeBladet

Nr. 4 • Aug./Sept./Okt. 2003 • 15. årgang



Skellerup og Ellinge sogne

»Lad os urokkeligt holde fast ved håbets bekendelse; thi trofast er han, som gav forjættelsen«

Hebræerbrevet 10,23

Det har det åbenbart knebet med, allerede da Hebræerbrevet blev skrevet: at holde fast ved bekendelsen. Der har – dengang som nu – været dem, der hellere ville finde på end holde fast. Bekendelsen kunne være god nok som en begyndelse, men der kunne man ikke blive stående, man måtte videre. At være menighed er at være de sidste, der holder fast ved bekendelsen, når alle andre har travlt med at komme videre. Menigheden er ikke en avantgarde, men snarere en rest, som bliver tilbage, når andre stormer frem mod nye sandheder og nye frelsere. Under besættelsen var en gruppe modstandsfolk samlet en aften. Deres leder havde lovet at komme, og indskærpet dem, at de skulle blive og ikke foretage sig noget, før han kom. Men det trak ud, og tiden nærmede sig midnat, uden at han

kom. Nogle blev utålmodige og gik simpelthen deres vej. Andre gav sig til at planlægge en aktion på egen hånd. »Han kommer såmænd ikke«, sagde de. Endelig var der nogle få, som sagde: »Når han har lovet det, kommer han også. Vi venter, til han kommer«. De sidste holdt fast ved løftet, fordi de stolede på ham, som havde givet det. De var den rest, som blev tilbage. Menigheden er en sådan rest, der holder fast ved bekendelsen, fordi »trofast er han, som gav løftet«. Han løber ikke fra det eller laver om på det. Derfor skal vi heller ikke løbe fra bekendelsen eller lave om på den. Om vi så også dermed mere og mere bliver de sidste, der er tilbage. Bekendelsen beror jo ikke på, hvor mange der holder fast ved den, men på ham, »som gav forjættelsen«.

Rudolph Arendt

Sommermøde

Søndag den 24. august afholdes der
sommermøde i præstegården

Taler er provst
Palle Refsgaard Jensen, Nr. Broby

»Fra Nykøbing Mors til Assens med Peter Willemoes«



Vi indleder eftermiddagen med gudstjeneste i
Skellerup kirke kl. 14,00, hvor Palle Refsgaard
Jensen prædiker og kirkens kor medvirker

Husk at medbringe kage til kaffen

Alle er velkomne

Menighedsrådene

Menighedsrådslovens

Søndag den 18. maj fejrede menighedsrådene i Skellerup og Ellinge 100-året for menighedsrådsloven med en festgudstjeneste i Skellerup kirke.

Efter gudstjenesten havde menighedsrådene inviteret til festmiddag i konfirmandstuen, men på grund af det overvældende antal tilmeldinger, ca. 75 deltagere, blev det nødvendigt at afholde middagen i et telt i præstegårdshaven, hvor man bænkedes ved de smukt blomsterpyntede borde.

Middagen forløb på god dansk vis med god mad og vin, og taler vekslede med sang. Frans Rasmussen, Skellerup, bød velkommen på rådernes vegne, og Asger Gewecke gav en historisk redegørelse for lovens tilblivelse. Lone Wellner takkede

for det gode samarbejde i rådene. Pastorinde Skovsted og Elisabeth Skovsted mindedes gamle dage i præstegården. Tage Kildegaard, Ellinge, mindedes tidligere tider i menighedsrådet, og desuden talte Susanne Skov Nielsen og Tage Jørgensen, Skellerup.

Efter en fornøjelig og hyggelig festmiddag var der adgang til en interessant udstilling af arkivalier fra menighedsrådenes historie, og man gik hjem efter at have haft en festlig og interessant dag. Menighedsrådene fortjener en stor tak og påskønnelse for det store arbejde, de har lagt i at arrangere denne store og velbesøgte festlighed.

Dalsgaard, Ellinge



jubilæum



Koncert med Ulrik Cold og Erik Tolstrup



Skellerup kirke søndag den 21. september kl 14

For nogle år siden gæstede operasanger Ulrik Cold Skellerup kirke sammen med harmonikaspiilleren Bodil Heister. Vi havde en dejlig eftermiddag i deres selskab, og nu er det lykkedes igen at få besøg af Ulrik Cold, denne gang i selskab med guitaristen Erik Tolstrup.

Koncerten begynder i Skellerup kirke kl. 14, og efter en times koncert fortsætter vi til Skellerup forsamlingshus, hvor menighedsrådet er vært ved en kop kaffe. Efterfølgende fortsætter duoen med et mere verdsligt program. På programmet i

kirken står musik af blandt andre Bach og Bellmann.

Der er fri entré til koncerten.

Kirkekoret

Kirkekoret er i løbet af foråret kommet godt i gang med sit virke og har allerede ved flere lejligheder medvirket ved gudstjenesterne i de to kirker. Efter sommerferien venter en travl sæson, idet koret vil deltage i gudstjenesterne til sommermødet, til høst, til Allehelgen og til adventsmødet.

Skellerup-Ellinge KirkeKulturKlub

Med kirken ind i kulturen

Det er med glæde, at vi kan invitere til 3 spændende arrangementer i løbet af efteråret

Vi begynder med en teatertur til Odense Teater i september, en tur til det skønne Trapholt Kunstmuseum i oktober og runder af med en dejlig koncert med Odense Symfoniorkester i december. Forud for hvert arrangement vil der være en kort introduktion og fællesspisning i præstegården.

Program efterår 2003

- 30.09 kl. 17,00 Fællesspisning og introduktion til Moliere:
Den Gerrige, Odense Teater.
- 26.10 kl. 11,00 Kirkefrokost og introduktion til Nanna Ditzel på Trapholt
- 04.12 kl. 17,00 Fællesspisning og introduktion til Johannes Brahms
klaverkoncert nr. 1 og Symfoni nr. 3,
Odense Koncerthus

Der arrangeres kørsel fra præstegården
Prisen for deltagelse i alle 3 arrangementer er 200 kr.,
der betales ved den bindende tilmelding

På Skellerup-Ellinge menighedsråds vegne
Lone Wellner Jensen og Solveig Kongsmark

KLIP

KLIP

TILMELDING :

Navn: _____

Telefonnummer _____

Antal deltagere _____ á 200 kr.

Dato: _____ Underskrift: _____

Billetterne tilfalder de første 25, som tilmelder sig
Tilmelding og betaling i præstegården

Konfirmander Skellerup 2003



Konfirmandforberedelse

Kære 7. klasse på Skellerup skole

I inviteres hermed til at deltage i kirkerens forberedelse til konfirmation.

Konfirmander Ellinge 2003



Vi begynder onsdag den 20. august kl. 8,00.

Vi skal være i konfirmandhuset, der ligger i forbindelse med præstegården.

I bedes til den første gang medbringe dåbsattest.

Lone Wellner Jensen

Fra menighedsrådene

NB. Vær opmærksomme på, at der transmitteres gudstjeneste fra Skellerup kirke i radioen den 10. august. Gudstjenesten begynder derfor kl. 10.00 præcist.

NB. Der afholdes høstgudstjenester den 26. september. Koret medvirker ved gudstjenesterne.

Efter gudstjenesten i Skellerup er der mulighed for at deltage i en fælles kirkefrokost.

Tilmelding nødvendig til Susanne Skov Nielsen, 65 35 38 22.

NB. Nørkleklubben påbegynder en ny sæson i konfirmandstuen den 2. oktober kl. 14,00. Der laves håndarbejde af alle slags, der sælges til fordel for sognenes

adopterede børn. Ligeledes arrangerer klubben møder og udflugter. Der er brug for nye hænder. Vel mødt.

NB. Den kirkelige legestue for små børn mødes første gang fredag den 26. september kl. 9,00.

NB. På grundlovsdag blev der glemmt en hvid patéform i præstegårdshaven. Den kan afhentes i præstegården.

NB. Menighedsrådsmøder afholdes i konfirmandstuen onsdag den 27. august kl. 19,00 og torsdag den 25. september kl. 19,00.

Årets gang på Ellinge kirkegård

Om foråret tages granen af gravstederne, og der plantes stedmoderblomster.

Græsset slås en gang om ugen, og visne blomster fjernes torsdag/fredag.

Hele kirkegården gennemgås i løbet af fjorten dage. De store gange rives hver fredag.

Sommerblomsterne plantes sidst i maj måned.

Hækkene uden om kirkegården klippes et par gange om året. De små hække klippes i august/september.

Blomsterne tages op sidst i oktober, og der gøres klar til at lægge gran på ca. 1. november, færdig første uge i december.

Loppemarked i Skellerup forsamlingshus

Søndag den 28. september 2003 kl. 13,00-16,00

Der indsamles »lopper« lødagen før. Ring på følgende tlf.nr. for afhentning af større ting: 65 35 31 20 eller 65 35 21 23.

Ældreudflugten

I sidste nummer af KirkeBladet kom invitationen til menighedsrådenes ældreudflugt. Vi meldte os til, og den 27. maj over middag var 52 deltagere fra Skellerup og Ellinge klar til at tage med Erik Lunds bus.

Rask gik det ad motorvejen og over Lillebæltsbroen. Fra Kolding fulgte vi den gamle hovedvej. Undervejs fortalte Lone om brødremenigheden.

Ankommet til Christiansfeld drak vi kaffe på brødremenighedens hotel. Vi var nogle stykker, der var en tur på kirkegården. Et trist syn med alle de kedelige gravtavler og kun jord imellem. Så vi tænkte på de velplejede gravsteder ved vore kirker. Vi var også inde i kirken, der også virker lidt trist og grå.

Anderledes var besøget i Haderslev domkirke, hvor vi fik en rundvisning og en grundig forklaring om domkirkens historie og udvidelser gennem ca. 500 år, til den efter Sønderjyllands genforening med Danmark i 1920 blev landets yngste domkirke.



Turen gik derefter til Mikkelsborg kro, hvor vi fik en dejlig middag. Derefter op gennem landet til motorvejen ved Lunderskov og hjem til Fyn. En helt igennem vellykket dag på den allerkønneste årstid.

Rigtig mange tak til menighedsrådene, Lone og Asger.

Edith og Poul



